

Gedoopt met de Geest, hoe noem en zie je dat?

Dat je als gelovige Gods Geest bewust in je hart ontvangt en in alle facetten van je leven toelaat, dat is een belangrijke stap voor elke christen.

Zo 'n stap kun je voorbereiden en de Katholieke Charismatische Vernieuwing kan daarbij helpen door persoonlijke begeleiding en uitwisseling van ervaringen, vormingscursussen*, retraites en andere bijeenkomsten**.

Mensen die deze stap gezet hebben kunnen elkaar en anderen ook verder helpen, bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Toelaten

Gods Geest meer in je toelaten, dat kan als je daar zelf voor kiest. Jezus wil dopen met de Heilige Geest, zegt Johannes de Doper (vgl. Matteüs 3,11). En de Vader wil je de Heilige Geest geven als je daarom vraagt, zegt Jezus in Lucas 11,13.

Je kunt Jezus beter leren kennen door tot Hem te bidden, naar Eucharistievieringen te gaan, in de Bijbel te lezen en daar met anderen over te praten. Wat andere mensen van Jezus hebben ervaren en geleerd, dat kan jou helpen op jouw weg met Hem. Bij de Katholieke Charismatische Vernieuwing is alle ruimte voor geloofsgesprek.

Om meer ruimte te maken voor de Heilige Geest in jouw leven zal het soms nodig zijn dat je dingen opruimt. Bij een vorming tot leven in de Geest is daarom de nodige aandacht voor vergeving en genezing. In begeleidingsgesprekken blijkt vaak dat 'genezing van herinneringen' nodig en mogelijk is.

Hoe noem en zie je dat?

Voor de persoonlijke ervaring dat Gods Geest in je leven komt, zijn verschillende bewoordingen:

- de persoonlijke pinksterervaring

- dat je gedoopt wordt *in* de Geest
- dat je gedoopt wordt *met* de Geest
- de doop *met/in* de Geest
- dat de Geest die je bij je doopsel en vormsel ontving in je doorbreekt
- de doorbraak van de Geest
- dat de Geest over je wordt *uitgegoten*
- dat de Geest over je wordt *uitgestort*
- de uitstorting van de Geest
- dat je doordrenkt wordt met de Geest

Verband met doopsel en vormsel

Het belangrijkste hierbij is niet hoe we het noemen, maar dat we werkelijk gedoopt worden met de Heilige Geest. Wat in je begonnen is bij het sacrament van het doopsel en vormsel, komt dan tot wasdom. De eigenlijke inhoud van die sacramenten laat je dan bewust in je toe: gelovige overgave aan God, vergeving van zonden, het zegel van de Geest ontvangen, innerlijk ervaren dat je kind bent van God de Vader en een levende steen in Gods bouwwerk. Ontving je die sacramenten nog niet, dan kun je ze alsnog heel bewust ontvangen en bidden dat je de inhoud ervan ook persoonlijk zult ervaren.

Wat die doop in de Geest precies is en hoe je die op theologisch verantwoorde wijze kunt uitleggen, daarover heeft de internationale organisatie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in 2012 het boek *Baptism in the Holy Spirit* uitgegeven, na deskundigen uit de hele wereld te hebben geraadpleegd.

Meer over het boek *Baptism in the Holy Spirit* in artikel a4009 op www.kcv-net.nl.

* Zie voor vormingscursussen document 0144 op www.stucom.nl over de vorming tot leven in de Geest.

** Voor retraites en andere bijeenkomsten: zie www.kcv-net.nl bij *activiteiten*.

Kees Slijkerman, 6-11-2013 #